

# Utflykt Ulriksdals Slottsträdgård

Klockan 10.00 startade bussresan från Märsta station till Ulriksdals Slottsträdgård. Det var 24 st förväntansfulla medlemmar som samlats och såg fram emot dagens utflykt.



Klockan 11.00 mötte dagens **guide** upp oss utan för entrén till trädgården. Det var ingen mindre än Ulriksdals egna trädgårdsmästare Bosse Rappne.

Slottsträdgården ligger vackert i Ulriksdals Slottspark tio minuter från Stockholms city. Bosse välkomnade samlingsen av samlare (en smått underfundig hälsning) med andra ord. Bosse berättade att han föddes 1962 och redan som 5-åring väcktes intresset för naturen. Slottsträdgården har varit i familjen Rappne's händer sedan 1953. Hans föräldrar drev Slottsträdgården från 1953 och 1985 tog Bosse över tillsammans med sin mor.



Han vistades mycket i trädgården, ofta tillsammans med trädgårdsmästare Sven Töje (farbror Svenne) som Bosse kallade honom. Bosse kallar sig själv en riktig "Jordgubbe". Bosses största idol Zir David Attenborough.

Ulriksdal består av 4 000 hektar mark och har idag 80 anställda. Det finns ett trädgårdscafé med ett eget bageri samt en frilandsodling med självplock av både grönsaker och blommor.



Trädgårdsodlingen har haft en central roll ända sedan 1600-talet och är ett mycket populärt utflyktsmål. Här förespråkar man en ekologisk och hållbar odling. Slottsträdgården har ett slutet kretsloppssystem i sina växthus vilket gör att de återanvänder vattnet.

Planen framåt är att sätta upp solcellspaneler och byta glas i växthusen. Vi fick många goda tips på hantering och vattning av våra krukväxter.

Efter den guideade turen väntade kaffe och smörgås i trädgårdscaféet. Därefter kunde deltagarna ströva runt i trädgården på egen hand och många inköp blev det också!

Klockan 15.00 styrde bussen åter till Märsta station och deltagarna var mycket nöjda med dagen som lyckligtvis bjöd på mestadels sol.