

## Mötestema: Arlanda Förr och Nu

Vid medlemsmötet 28 februari -22 var det Bo Klang, Sigtunaortens Samlarförening som höll en föreläsning om Arlanda Flygplats förr och nu.



Vi var 29 förväntansfulla medlemmar som ville höra om Arlandas historia.

Mötesdeltagarna bjöds på kaffe, smörgås och kaka.

Arlanda firar 60 år i år och Bo Klang har gjort ett bildspel som speglar dess historia.

Riksdagen fattade beslut om flygplatsbygget 1946 och bygget startade 1952 och 10 år senare invigdes flygplatsen (1962-2022).

1:a flygningen gjordes 1960 och invigdes av kung Gustaf VI Adolf och på passagerarlistan fanns Greta Garbo. Mycket har hänt under åren som gått och bland annat så kunde besökare få gratis rundturer.

1963, Spies öppnade sin resebyrå 1963, E4 Arlandaleden påbörjas.

1976 invigs terminal 5 av kung Carl XVI Gustaf och utrikesflyget flyttar till Arlanda.

1990 byggs affärskomplexet Sky City

1998 startar bygget av bana 3 och 1999 invigs Arlanda Express.

Nya flygledartornet invigs 2003 av infrastrukturminister Ulrika Messing och vinnare av arkitekttävlingen blev Gert Wingård känd från bland annat tv-serien Husdrömmar.



På flygplatsen finns en brandstation och polisstation som mest utfärdar provisoriska pass.

Arlanda har ett Jumbo Jet plan som fungerar som vandrarhem med 29 rum samt ett flygplansmuseum som man kan boka som utflyktsmål.

Det finns också ett mångkulturellt kapell som biskop Tord Harlin invigde 1993 och för att gifta sig i kapellet måste man ha en giltig flygbiljett.

Innan medlemsmötet avslutades uppmärksammade vi Sigtunaortens medlem Gunnar Hägglund som fyller 90 år den 1:e mars med blomsterbukett.